

## Γιορτή της Άνοιξης – Οκτώ κούκλες επί σκηνής

Σταμάτη Γαργαλιάνου

*Θεατρικό μονόπρακτο για την ομώνυμη Γιορτή στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας*

\* \* \* \* \*

ΚΟΥΚΛΑ 1 – Γεια σας ! Τι κάνετε ? Καλά ? Είστε καλά ? Είστε καλά ? Ξαναρωτάω ..... είστε καλά ?

**ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ ΜΑΖΙ – Ναι .....Καλά είμαστε ! (μπαίνουν πάλι μέσα)**

ΚΟΥΚΛΑ 1 – Ωραία !... Σήμερα λοιπόν ήρθαμε εδώ για να γιορτάσουμε τον ερχομό του Πάσχα !... (δυνατά) .....Σας αρέσει το Πάσχα ?

**ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ ΜΑΖΙ – Ναι μας αρέσειειειειει !**

ΚΟΥΚΛΑ 1 – Μπράβο !... Και τι ακριβώς σας αρέσει στο Πάσχα ?

ΚΟΥΚΛΑ 2 – Εμένα μου αρέσει γιατί όλα μυρίζουν όμορφα !!...

ΚΟΥΚΛΑ 3 – Κι εμένα μου αρέσει το Πάσχα γιατί μπαίνει και η Άνοιξη !

ΚΟΥΚΛΑ 4 – Εμένα μου αρέσει το Πάσχα γιατί δεν έχουμε Σχολείο !

ΚΟΥΚΛΑ 5 – Άντε βρε ! Το Σχολείο εμένα μου αρέσει πολύ ! Δεν θέλω να σταματάει !..

ΚΟΥΚΛΑ 6 – Καλά αυτός είναι πολύ χαζός ! Όλο θέλει να διαβάσει !

ΚΟΥΚΛΑ 7 – Λοιπόν εμένα μου αρέσει το Πάσχα γιατί βάφουμε αυγά και μετά τα σπάμε ....

ΚΟΥΚΛΑ 8 – Δεν τα σπάμε βρε χαζέ ! Τα τσουγκρίζουμε !

ΚΟΥΚΛΑ 1 – Ναι και μετά λέμε ....Χριστός Ανέστη !

ΚΟΥΚΛΑ 2 – Και μετά λέμε .... Αληθώς ο Κύριος !

ΚΟΥΚΛΑ 3 – Και Χρόνια Πολλά !... Και δίνουμε και φιλιά !

ΚΟΥΚΛΑ 4 - Λιασακ !... Εμένα δεν μου αρέσουν τα φιλιά ! Ούτε οι πολλές ευχές !

ΚΟΥΚΛΑ 5 – Ναι ....Γιατί πολλές από αυτές είναι και ψεύτικες !

ΚΟΥΚΛΑ 6 – Σκοπός είναι να δίνουμε ευχές γιατί πράγματι τις αισθανόμαστε !

ΚΟΥΚΛΑ 7 – Βρε παιδιά ξεχάσαμε τις λαμπάδες ! Εμένα μου αρέσει το Πάσχα γιατί η νονά μου μου φέρνει δώρο μια λαμπάδα !

ΚΟΥΚΛΑ 8 – Εμένα μου φέρνει δώρο ΚΑΙ λαμπάδα ΚΑΙ τσουρέκι !

ΚΟΥΚΛΑ 1 – Εμένα μου φέρνει δώρο ΚΑΙ λαμπάδα ΚΑΙ τσουρέκι αλλά ΚΑΙ αυγά με σοκολάτα !

ΚΟΥΚΛΑ 2 – Σημασία δεν έχουν τα δώρα αλλά η πραγματική αγάπη ! Σ' αγαπάει η νονά σου εσένα ?

ΚΟΥΚΛΑ 3 – Ναι μ' αγαπάει !

ΚΟΥΚΛΑ 4 – Εσένα σε αγαπάει ?

ΚΟΥΚΛΑ 5 – Ναι μ' αγαπάει !

ΚΟΥΚΛΑ 6 – Κι εμένα με αγαπάει !

**ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – Κι εμένα με αγαπάει !**

ΚΟΥΚΛΑ 7 – Εγώ πάλι βλέπω ότι πολλά αρνάκια θα γίνουν σούβλα και στενοχωριέμαι .....

ΚΟΥΚΛΑ 8 – Ναι τα καημένα !

ΚΟΥΚΛΑ 1 – Και οι πιο πολλοί άνθρωποι τα τρώνε γρήγορα και με το στόμα γεμάτο και τους αρέσει !

ΚΟΥΚΛΑ 2 – Λιασαακ ! Πόσο βάρβαρο είναι αυτό το έθιμο !

ΚΟΥΚΛΑ 3 – Ασε δε την χοληστερίνη ! Ξέρετε πόση χοληστερίνη έχει το αρνί ?

ΚΟΥΚΛΑ 4 – Ξέρουμε ! Αλλά τι μας νοιάζει ! Μια φορά το χρόνο θα φάμε !

ΚΟΥΚΛΑ 5 – Και μια φορά θα πιούμε !

ΚΟΥΚΛΑ 6 – Και μια φορά θα γλεντήσουμε !

ΚΟΥΚΛΑ 7 - Καλά ! Από το πολύ φαϊ εσείς όλοι θα αρρωστήσετε !

ΚΟΥΚΛΑ 8 – Εσύ πού θα πας το Πάσχα ? Θα πας σε κάποιο χωριό ?

ΚΟΥΚΛΑ 1 – Ναι..... θα πάμε στην Άρτα με όλη την οικογένεια !

ΚΟΥΚΛΑ 2 – Εμείς θα πάμε στην Αστυπάλεια !

ΚΟΥΚΛΑ 3 – Εμείς θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη !

ΚΟΥΚΛΑ 4 – Εμείς στην Χαλκίδα !

ΚΟΥΚΛΑ 5 – Εμείς στην Κέρκυρα ....

ΚΟΥΚΛΑ 6 – Εμείς στο Ηράκλειο της Κρήτης !

ΚΟΥΚΛΑ 7 – Άντε αρχίσαμε και μαθήματα Γεωγραφίας τώρα !

ΚΟΥΚΛΑ 8 – Μα το Πάσχα είναι για να μαθαίνουμε και τα χωριά που τα΄χουμε ξεχασμένα !..

ΚΟΥΚΛΑ 1 – Εμείς θα μείνουμε στην Φλώρινα ! Καλύτερο μέρος από την Φλώρινα και τα χωριά της δεν έχει ... έτσι παιδιά ?

**ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – Ναιαιαιαιαιαι !**

ΚΟΥΚΛΑ 2 – Εμείς πάλι θα πάμε στα Τρίκαλα γιατί από εκεί είναι η γιαγιά μου ....

ΚΟΥΚΛΑ 3 – Εμείς θα πάμε στην Νάξο που έχει ο παππούς μου σπίτι ....

ΚΟΥΚΛΑ 4 – Αχ τι καλές που είναι οι γιαγιάδες και τι καλοί οι παππούδες !

ΚΟΥΚΛΑ 5 – Όμως τους βλέπουμε μόνο Πάσχα και Χριστούγεννα !

ΚΟΥΚΛΑ 6 – Θα έπρεπε να πηγαίνουμε πιο συχνά στα χωριά μας να τους βλέπουμε ...

ΚΟΥΚΛΑ 7 – Ναι γιατί είναι μόνοι τους .....

ΚΟΥΚΛΑ 8 – Τελικά ποιο είναι το νόημα του Πάσχα ?

ΚΟΥΚΛΑ 1 – Αξίζει να το γιορτάζουμε ?

ΚΟΥΚΛΑ 2 – Μήπως είναι μόνο μια γιορτή φαγητού ?

ΚΟΥΚΛΑ 3 – Μήπως είναι μόνο μια γιορτή για δώρα, για γιαγιάδες, παπούδες, νονές, νονούς και βαπτιστήρια ?

ΚΟΥΚΛΑ 4 – Όχι ! Έχουμε και τη Μεγάλη Εβδομάδα που κάθε μέρα υπάρχει και μια ξεχωριστή λειτουργία στην Εκκλησία ...

ΚΟΥΚΛΑ 5 – Έχουμε την Σταύρωση του Κυρίου που θυσιάσθηκε για μας ...

ΚΟΥΚΛΑ 6 – Έχουμε και την Ανάσταση του Κυρίου που γίνεται για να μας θυμίζει ότι πάντα υπάρχει ελπίδα ...

ΚΟΥΚΛΑ 7 – Μόνο που όταν ανασταίνεται ο Κύριος εμείς σκάζουμε βαρελότα στον ουρανό !

ΚΟΥΚΛΑ 8 – Και η αυλή της Εκκλησίας γεμίζει με κροτίδες και στρακαστρούκες !

ΚΟΥΚΛΑ 1 – Άσε που μπορεί κάποια από αυτές να σκάσει στα χέρια μας ή κοντά στο κεφάλι μας !

ΚΟΥΚΛΑ 2 – Πω-πω Θεέ μου πόσο φοβάμαι !...

ΚΟΥΚΛΑ 3 – Τι τα θέλετε ? Όλα αυτά είναι βάρβαρα και επικίνδυνα !

ΚΟΥΚΛΑ 4 – Εντάξει ας μην το κάνουμε θέμα !

ΚΟΥΚΛΑ 5 – Λοιπόν όπου και να πάτε να θυμάστε .....

ΚΟΥΚΛΑ 6 – Όχι πολύ φαϊ ....

ΚΟΥΚΛΑ 7 – Όχι πολύ κρασί ...

ΚΟΥΚΛΑ 8 – Όχι πολλά βαρελότα !..Μακριά από αυτά γιατί μπορεί να πάθουμε ζημιά !

ΚΟΥΚΛΑ 1 - Ναι εγώ θα πάω στην Ανάσταση με .....κράνος !

ΚΟΥΚΛΑ 2 - Κάθε μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας θα πηγαίνω στην Εκκλησία ....

ΚΟΥΚΛΑ 3 - Και τη Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο

ΚΟΥΚΛΑ 4 - Τον ακολουθούμε με κατάνυξη ....

ΚΟΥΚΛΑ 5 - Και το Μεγάλο Σάββατο από νωρίς στην Εκκλησία

ΚΟΥΚΛΑ 6 – Και προπαντός να μην ξεχνάμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας

ΚΟΥΚΛΑ 7 – Δεν τους θυμόμαστε μόνο Πάσχα και Χριστούγεννα !...

ΚΟΥΚΛΑ 8 – Και δεν τους έχουμε μόνο για τα δώρα .....

ΚΟΥΚΛΑ 1 - ... αλλά γιατί μας αγαπάνε και τους αγαπάμε ....

ΚΟΥΚΛΑ 2 – Καλό Πάσχα λοιπόν !....

**ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – Καλή Ανάσταση ! Καλό Πάσχα !**

